



24 december 2024

21.00 uur

KERSTAVOND

m.m.v. de Cantorij o.l.v. André Keessen

Voorganger:	ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst:	Annelies Groenewoud
Diaken van dienst:	Henk Hesselink
Orgel en vleugel:	Peter Ouwerkerk
Lector:	Marcel Hoogesteger
Beamer:	Dick de Swart
Koster:	Gert Jan Heida

VOORWOORD

Muziek

– de Paaskaars en de 4 adventskaarsen branden als we binnenkomen

Om 21.00 uur, als de kerkenraad binnen is, gaan we staan en komt de cantorij zingend binnen:

Lied 466: 3 en 4 (cantorij), 5 en 6 (allen) (vernieuwde tekst)

De ouderling van dienst en de predikant gaan naar voren, de overdracht vindt plaats

Groet:

V: De vrede van God zij met u!

G: WIJ DELEN ZIJN VREDE MET ELKAAR.

Bemoediging

V: Wij verwachten in ons leven hulp van God,

G: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE.

Drempelgebed

V: Levende God, gezegend is deze dag door U.

G: WIJ MOGEN IN UW VEILIGE RUST OP ADEM KOMEN.

V: Daarom gaan wij vanavond binnen in uw huis –

G: OPEN ONS HART VOOR UW WOORDEN VAN LEVEN.

V: Dicht bij U willen wij zijn.

G: AMEN.

We nemen plaats

Inleiding op de viering

– toelichting op het vredeslicht dat straks wordt binnengebracht

Het Vredeslicht van Bethlehem is een lichtestafette van Europese scoutinggroepen, met een hoofdrol voor de Oostenrijkers.

Sinds 38 jaar reist een delegatie van Oostenrijkse scouts in het weekend van de 2e advent naar Israël, steken de grens over met Palestina, Westelijke Jordaanoever, om naar Bethlehem te komen.

De jongste van hen, een kind, steekt aan het 'eeuwig' brandende licht - gebruikelijk in katholieke en orthodoxe kerken - in de geboortekerk van Bethlehem een kaars aan en ontsteekt ermee een olielamp, die goed vervoerd kan worden.



Dit is het vredeslicht van Bethlehem, dat terugreist over de zwaarbewaakte grens naar het vliegveld, waar de Oostenrijkse airline dit licht in een speciale koker vervoert. In het weekend van de 3e advent zijn heel veel Europese scouts naar Wenen gekomen, ook Nederlanders, om het licht op te halen en mee te nemen naar hun thuisland. Ze verspreiden het daar, zodat het deze kerstdagen bij miljoenen mensen thuis kan branden.

Dit jaar lukte het wegens de oorlog niet om naar Bethlehem te gaan en daar de kaars te ontsteken. In 2023 lukte het nog wel, hoewel dat niet gemakkelijk was. Sinds die tijd wordt de vlam het hele jaar gevoed en brandend gehouden in de bedevaartkapel van de plaats Christkindl, de Oostenrijkse partnerstad van Bethlehem.

Nu in 2024 alle grenzen dicht zijn, niet alleen voor mensen, maar ook voor kaarsen, wordt het licht van 2023 doorgegeven. De organisatie schrijft dat ze het belangrijk vinden om deze traditie voort te zetten, juist in een tijd, van oorlog, spanningen en geweld: “Als symbool van hoop, als wereldwijde roep om vrede.”

Dit vredeslicht staat voor ons verlangen naar deze vrede in onze steeds onvredigere wereld.

Lied 462: 1 en 2 (cantorij)

Gebed

Lied 462: 3, 4, 5 en 6 (allen)

WOORD

Lucas 2: 1-5 (NBV21) – door de lector

¹ In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. ² Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. ³ Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. ⁴⁻⁵ Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde.

Wij zingen: Lied 463: 1 en 2 (cantorij), 3, 4 en 5 (allen)

Lucas 2: 6 en 7 (NBV21) – door de voorganger

⁶ Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, ⁷ en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Het vredeslicht, dat oorspronkelijk uit Bethlehem gekomen is, wordt door scout Willemijn binnengebracht

– onder voorspel van Lied 483.

Als het licht op de liturgische tafel staat, zingen we:

Lied 483

Lucas 2: 8-13 (NBV21) – *door de lector*

⁸ Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. ⁹ Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door de stralende luister van de Heer, zodat ze hevig schrokken. ¹⁰ De engel zei tegen hen: 'Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk:

¹¹ vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. ¹² Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.' ¹³ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

Lied 487

Lucas 2: 15-20 (NBV21) – *door de voorganger*

¹⁵ Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.'

¹⁶ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. ¹⁷ Toen ze het zagen, vertelden ze wat hun over het kind was gezegd.

¹⁸ Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, ¹⁹ maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. ²⁰ De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.

Lied 505: 1 (allen), 2 (cantorij), 3 (allen)

Kerstvertelling

Cantorij: Lied 479

ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden



Inzameling van de gaven

De eerste collecte (rood) is bestemd voor:
Voedselbank Haarlemmermeer

De tweede collecte (grijs) is bestemd voor:
Kerkelijk werk

Tijdens de collecte is er muziek

Aansteken van de kaarsen aan het vredeslicht en uitdelen van de kaarsen
- door de diaken van dienst en leden van Taakgroep eredienst.

Tijdens het aansteken en uitdelen zingen we:

Lied 286

SLOTWOORD

Zegen

Lied 284, door de cantorij

*– de cantorij verlaat in processie de kerk,
wij volgen allen met onze brandende kaarsen*

Muziek



Fijn dat u
en dat jij er was vanavond.

Er staat glühwein klaar zodat we samen kunnen
napraten. Jullie zijn morgenochtend ook van harte welkom, om 9.30 uur
vieren we in de dienst de geboorte van Jezus. Voor de kinderen van 4-12 jaar is
er kindernevendienst. Graag tot morgen! Wij wensen u en jou gezegende

Kerstdagen
en tot ziens
in de kerk.

Volgende vieringen:

25 december 2024 09.30 uur Kerstmorgen

Voorganger: ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst: Corry Heidema
Diaken van dienst: Ab de Kogel
Orgel: Barend Klaassen
Vleugel: Udo de Wit
Hobo: Arjan van der Gref
Lector: Alita van der Gref
Kindernevendienst: Rosalie en Naomi
Oppasdienst: Emma
Beamer: Dick de Swart
Koster: Gerhard van Veen
Autodienst: Corrie Vaalburg

29 december 2024 09.30 uur

Voorganger: ds. Sicco Zijlstra
Ouderling van dienst: Joost de Wit
Diaken van dienst: Arjan van der Gref
Orgel en vleugel: Peter Ouwerkerk
Lector: Annelies de Jong
Beamer: Gerrit Medema
Koster: Gerhard van Veen
Autodienst: Jacqueline Bijlsma

Geen kindernevendienst en oppasdienst i.v.m. de kerstvakantie

31 december 2024 19.30 uur OUDJAARSAVOND

Voorganger: ds. Gert van de Meeberg
Ouderling van dienst: Gerhard van Veen
Diaken van dienst: Henk Hesselink
Orgel: Barend Klaassen
Beamer: Ton Brinkman
Koster: Dirk de Kok



Vergeet ook online onze collectes niet!

De Kerkrentmeesters en de Diaconie doen een beroep op u om uw gaven te (blijven) geven, zowel voor de diaconale doelen als voor de kerk zelf.

Diaconie: NL03 ABNA 0594 1583 89 t.n.v. Diaconie PG De Rank
Kerk: NL93 RABO 0345 8029 93 t.n.v. PG De Rank



Deze QR code kan gescand worden voor een collectegift aan de kerk. (Via Rabobank)



Deze QR code kan gescand worden voor de diaconie.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u natuurlijk ook handmatig een bedrag overmaken.



Uiteraard kunt u ook een collectegift deponeren in de brievenbus of giftenbox van de kerk (bonnen en/of geld), eventueel met vermelding van de bestemming.

AGENDA

Vrijdag 27 december

07.00 uur Voorbereiden Voedselbank

Grote Zaal



DE RANK IS DEZE DAGEN GESLOTEN
VOOR ANDERE ACTIVITEITEN!

HANDIGE ADRESSEN:

Predikanten:



Gemeenteleden 0 t/m 70 jaar:

ds. Gert van de Meeberg
Dokter Van Haeringenplantsoen 3
2151 AS Nieuw-Vennep
0252-348 978
predikant@pgderank.nl

Gemeenteleden vanaf 71 jaar: vacant

Als u (dringende) pastorale zorg nodig heeft of als u om een andere reden een predikant nodig heeft, neem dan contact op met

Annelies Groenewoud: 06-114 186 89
of Corry van der Zwaard: 06-337 683 58

Zij overleggen met ds. Van de Meeberg,
of benaderen een andere predikant die beschikbaar is.

Kerkenraad:

Voorzitter: Corry Heidema, tel. 675255
Scriba: Detje van Rietschoten; e-mail: scriba@pgderank.nl

College van Diakenen:

Voorzitter: Ton Brinkman, tel. 06 51479163
Secretaris: Arjan van der Gref; diaconie@pgderank.nl

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Flip Poort, tel. 06-83552360
Penningmeester: Han Warning; e-mail: benf@pgderank.nl

ONZE KERK OP INTERNET: WWW.PGDERANK.NL